

Borg na grondverzet en trailerbouw ook in tankcleaning

DELFIJL ■ Nu is er een zeer professionele tankcleaning. En er was al warehousing, grondverzet, trailerbouw, milieubeheer, kraan- en tractorverhuur, noem maar op en, o ja, natuurlijk handel. Want Fred Borg (41), de meest uitgesproken van de firma Gebroeders Borg, stapt overal in waar hij aan kan verdienen. Neem dat laatste vooral letterlijk. Het verloop van het interview is typerend.

Borg is net in de haven van Delfzijl geweest waar de overstroming voor ravage zorgde. Zijn vaste middagdutje lijkt in het gedrang te zijn gekomen. "Valt mee hoor, ik ben even tien minuten onder zeil geweest. Dat moet. Ze moeten me niet aan m'n warme eten en m'n dutje tussen de middag komen." Tsja, Fred is een aparte. Hij gaat ook al nooit op vakantie en is eigenlijk altijd alleen de zondagmiddag vrij. "Nou, ik probeer tegenwoordig de zondagmorgen ook vrij te houden. Maar ach, je hebt het verstand dan toch bij het werk."

Het gaat om de tankcleaning. Fred Borg: "We zaten midden in Meedhuizen. Zoals we daar vrachtauto's schoonmaakten, ach het was een beetje hobbyboer-reinigen. En ach, we hadden ook die kroeg naast het bedrijf. Dat ding liep helemaal niet. Ik heb vorig jaar geroepen dat ik dat ding op 1 maart zou sluiten en dacht bij mezelf dat er vanzelf iemand me zou benaderen. Ik rekende een beetje op Frans Schmölder (eigenaar Kollo, red.) en die kwam ook. Ik heb hem het café en het bedrijfsterrein verkocht en had zo wat geld."

De telefoon gaat: "Nee mevrouw, we doen dat zelf. Kunt u het goedkoper? Echt niet en bovendien, ik wil het niet." Het gesprek eindigt. "Iemand die de salarisadministratie wil doen. Dat doe ik zelf. Of ik



Fred Borg buigt zich over de nieuwste loot van zijn 'imperium', de tankcleaning. Links naast hem Fred Bode, de man die hij aantrok omdat hij er verstand van heeft. Links daarnaast Jurrien Wezel.

'Ik probeer tegenwoordig de zondagmorgen ook vrij te houden'

Foto: Ida F. Mulder

daar tijd voor heb? Ja, maar we maken ook wel een paar uur meer dan een ander."

Achter Aluminium Delfzijl had Gebr. Borg al een fors stuk grond met opslagloodsen. In 2002 was het loodsooppervlak nog 5000 m², inmiddels is het 21.300 m². En daar moest ook de tankcleaning komen. "Het moest nu wel professioneel." En dus werd er

fors geïnvesteerd. "Ik heb alles zelf geregeld, maar ik had al snel door dat het een beetje boven m'n macht ging. En dus heb ik Kees Bode aangevraagd." Bode is de man met ervaring in tankcleaning. Borg: "Hij komt uit een heel andere wereld en volgens mij begrijpt hij helemaal niet hoe wij werken en doen. We doen ge-

woon alles wat ons voor de handen komt. Volgens mij vindt hij ons bedrijf een gekkenhuis."

De telefoon gaat: "Ik heb nog wel wat voor een 3,5 tonner. Niet groter." Het gaat schijnbaar om een vrachtkar.

De tankcleaning is gedelegeerd aan Bode. Borg: "Ik trek dat niet meer." Dat hadden we van Fred nog

nooit gehoord. Maar in 2002 had hij nog maar een man of vijftien in dienst. Hoe zit dat nu? Fred Borg: "Weet ik niet. Moet ik optellen." Hij blijkt inmiddels iets meer dan tachtig man in vaste dienst te hebben bij trailerbouwer Vogelzang (Bedum), bij de op- en overslag, bij de tankcleaning, bij het grondverzet, bij het milieubeheer (vuilstort Delfzijl), bij het internationaal transport. Borg: "En dan heb ik ook nog veel mensen los aan het werk." Dat moeten er ook wel 80 tot 100 zijn.

De telefoon. "O, maar dan kom ik straks wel even langs. Dan haal ik die boom wel even weg."

Die tankcleaning is iets bijzonders. Tankwagens die bulk en chemie transporteren, komen langs. Ze staan letterlijk in de rij. Borg: "We kunnen ook food-tanks reinigen, maar daar hebben we niet de hoogste garantie voor." Het spoelwater wordt weer opgevangen en ter plekke gereinigd. Borg: "Het waswater wordt gerecycled. Er komen microben aan te pas. Het water wordt zelfs zo schoon dat in de laatste bak de goudvisjes

zwemmen."

De telefoon. "Eh, ik regel het. Het staat al genoteerd." Fred Borg pakt een pen en schrijft een boodschap op de rug van zijn linkerhand waar nog drie andere boodschappen staan. "Ik kan het allemaal nog best bijhouden." De telefoon gaat weer. "Ach, dan kom ik even langs met de trekker." Na het telefoontje zegt hij: "Och, ik vind dat het mooiste dat er is. Met de trekker langs de slootwal. Boomstronken frezen. Iets mooiers is er niet."